

קול רינה

רב פעלים - ע"ש הבן איש חי



בנשיאות מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל
ובראשות מו"ר הרב יורם אברג'ל זצוק"ל

יום הילולת מורנו הרב יורם מיכאל אברג'ל
ז"ך בתשרי - שבת בראשית

ילד של הרב יורם

לפני כעשר שנים בורא עולם זיכה אותנו ואשתי נקלטה בהריון כשהיא בת 44 לאחר חמש לידות ברוך ה' זאת הייתה הפתעה מאד משמחת.

בחודש הראשון להריון ניגשנו לרופא בכדי לבדוק שהכל בסדר וההריון תקין ועשינו זאת מכיוון שחששנו שההריון הזה יסתיים כמו כל הלידות הראשונות של אישתי שהיו לידות מוקדמות.

לאחר הבדיקה הרופא ביקש שנשב ופשוט שטח בפנינו תמונה עגומה מאד שכנראה הוולד עם פגם ועם תסמונת והוא ממליץ בכל תוקף לעשות הפלה, אמרתי לרופא כל עוד יש חיים בבטן רק הרב שלי - הרב יורם יקבע את המשך הדרך, אני זוכר שהרופא כלל לא שמח מהתשובה שלי ואף התרעם על כך.

יצאנו משם, ניסיתי לנחם את אשתי שהייתה באופן טבעי במצב רוח ירוד מאוד ואמרתי לה שאני נוסע עכשיו למורנו הרב יורם ובעזרת ה' הכל יהיה בסדר, כשהגעתי לרב (אני ממש מתרגש ודומע שאני כותב את השורות אלה) סיפרתי לרב מה קרה ושהרופא אמר להפיל. הרב הסתכל עלי ואמר לי תגיד לאשתך שהכל בסדר ושיהיה לכם ילד בריא וצדיק אני לא יכול לתאר את השמחה שאחזה בי, באותו הרגע מיד התקשרתי לאשתי ובישרתי לה מה הרב אמר וגם היא שמחה אך היה תמיד מי שהעיב על השמחה כי בכל בדיקה וביקורת שהיינו סיפרו לנו את אותם הדברים ועל כל הבעיות שיש.

השיא היה בחודש השביעי נתבקשנו ללכת לעשות אולטרסאונד בבית חולים גדול במרכז הארץ ושם מנהל מחלקת אולטרסאונד שהוא גם פרופסור שלא אציין את שמו בדק את אשתי ומיד הזמין שני סטאז'רים והראה להם מה קורה שם ושלושתם הסכימו שיש בעיה חמורה מאד וחייב עכשיו להיכנס לחדר ניתוח לעשות הפלה כי העובר חולה וגם יש סימנים לתסמונת ולטענתם הדבר עלול לסכן את אשתי.

פניתי לפרופסור ואמרתי לו אפילו קצת בחוצפה שלא אנחנו ולא הוא יקבעו מה יהיה אלא רק הרב שלי זה היה יום חמישי, ביום שישי נסעתי לרב עם בני הבכור ואני זוכר כאילו זה קרה היום, זה היה בל"ג לעומר יום ההילולא של רשב"י עמדתי בתור שהיה ארוך מאוד, ואז בא אלי הרב ארז הצדיק וקלט שיש לי משהו ושאל אותי מה קרה סיפרתי לו בקצרה הוא הוציא אותי מהתור הביא לי כרית של ברית שהרב בירך עליה והביא אותי לרב, הרב יורם שאל אותי מה קרה סיפרתי לו מה הפרופסור אמר והרב בהינף יד אמר קח את הכרית לאשתך ותגיד לה שהכל בסדר שלא תדאג.

כשהגענו לבית אשתי ראתה את הכרית של הברית פרצה בבכי והתרגשנו מאוד לאחר שבוע בדיוק בשבוע 27 להריון אשתי ילדה בן צדיק פג במשקל 1.1 ק"ג וכמו שהרב אמר כך היה הילד שהה כחודשיים בפגייה ויצא בריא ושלם כיום ברוך ה' הוא בן 9 והוא בכיתה ד' בן זקונים צדיק. תודה לך בורא עולם שזיכית אותנו להיות בצילו של הרב יורם הצדיק והקדוש ולממשיך דרכו הרב החיד"א.

בפס לבן לא עוקפים

היה זה לפני שנים רבות בסיום יום העבודה מעייף נהגתי ברכבי בדרכי מהעיר אילת הרחוקה לנתיבות, כמה שעות נסיעה ארוכות, הייתי עייף מאוד... וברקע כמו תמיד כל הזמן התנגן לו שיעור של מורינו הרב יורם.

הגעתי לאזור מצפה רמון שם הכביש היה משובש במידה רבה וזאת בנוסף להמון סיבובים ועליות, נסיעה לא פשוטה גם כשהנהג ערני מאוד... נוסף על כל זה לפני נסע לו טרקטור באיטיות רבה - מהירות של אולי ארבעים קמ"ש, במספר הפעמים הבודדות שהיה לי את האפשרות לעקוף את הטרקטור לא יכלתי לעשות זאת.

בשלב מסויים העייפות גברה עלי והחלטתי לעשות מעשה שטות שמעולם לא עשיתי והיא לעקוף את הטרקטור בהזדמנות שתראה לי מאוד זהירה בקו הפרדה רציף - פס לבן. חיכיתי עד שההזדמנות שחשבתי שהיא מספיק בטוחה הגיעה הגברתי את המהירות ויצאתי לעקיפה, ופתאום...

אני שומע ברקע את מורינו הרב אומר במהלך השיעור "לא משנה מה, בפס לבן לא עוקפים". מיד בלמתי בבהלה וחזרתי לנתיב שלי, לא עוברת לה אלפית שניה ומולי בנתיב הנגדי מגיעה במהירות מכונית... לא היה לי ספק ששיעורו של הרב הציל אותי מתאונה קטלנית.

הרב דואג לי כמו אבא

בבחרותי למדתי בישיבה בעיר בני ברק, היה זה באחד מימי חודש כסלו שנת תשע"ה, לשמחתי הרבה אבי סיפר לי שמורנו הרב יורם מגיע השבוע למסור שיעור בביתו של עו"ד אריה ליבוביץ בעיר גבעת שמואל הסמוכה מאוד לבני ברק. באותו היום בערב יצאתי מהישיבה, בסמיכות לישיבה היה גשר של הולכי רגל החוצה את כביש 4 ומחבר בין בני ברק לגבעת שמואל ודרכו הלכתי לשיעור של הרב. הגעתי לשיעור, ובסוף השיעור נגשתי לרב, הרב קיבל אותי במאור פנים ואמר לי איזה יופי איזה שמחה שהגעתי, ואז הרב שאל אותי אבל איך אתה חוזר לישיבה? עניתי לרב שיש גשר של הולכי רגל סמוך לישיבה, הרב שמע את דברי ואמר לי: לא, לא, מה פתאום, תבוא איתי אני אקח אותך לישיבה...

לאחר שכל משתתפי השיעור קיבלו ברכה מהרב, הרב יצא מהבית יחד עם אריה ליבוביץ והם נכנסו למעלית, אני חיכיתי בצד, קצת התביישתי להיכנס עם הרב למעלית, דלת המעלית החלה להיסגר ופתאום אריה עוצר אותה, יוצא מהמעלית וקורא לי "איפה אתה? הרב מחכה לך, בו תיכנס למעלית", ירדנו במעלית ועליתי לרכבו של הרב, הרב עלה לרכב הוריד את משענת הכסא אחורה והחל לדבר איתי איך אני מרגיש, איך בישיבה וכו', בכניסה לבני ברק אמרתי לר' אשר הנהג של הרב שיעצור לי, הרב שמע זאת ואמר לי, אבל הישיבה שלך לא נמצאת כאן, למה לעצור? ומיד הורה הרב לנהג לנסוע לכיוון הישיבה, ורק כשהגענו לכניסת הרחוב בו שוכנת הישיבה ורק לאחר שהרב ראה שאנו באמת קרובים לישיבה, הרב הסכים שארד מהרכב, ירדתי, הרב פתח את החלון קרא לי ונפרד ממני לשלום. הגעתי לישיבה והתחושה הזאת של בחור ישיבה שרב כזה גדול דואג לו ואוהב אותו ממש כמו אבא לא עוזבת אותי עד היום.

'אם ישאלו אותי בשמיים זה מה שאני אגיד'

מור אבי היה מאוד מקורב לרב יורם וכך גם כל המשפחה, הרב היה אבא רוחני במלוא המובן.

יום אחד הייתי בנתיבות באירוסין של חבר מהישיבה ובחזור הביתה נעצרתי על מהירות גבוהה, קיבלתי זימון לדין והרשיון נשלל במקום, זומנתי לקצין במשטרת התנועה בקריית גת לדין לגבי הפסילה המנהלית, אמרתי לעצמי שאעבור אצל הרב לפני הקצין לקבל ברכה, חיכיתי בתור הרבה זמן למרות שהיה נדמה לי שאני מאחר למועד הדין, הרב העריך שמחכים בתור.

הגעתי לרב וביקשתי ברכה, ואגב ביקשתי גם ברכה למור אבי שהיה קצת חלש בעקבות שפעת רגילה לחלוטין. אמרתי לרב שאבא קצת חולה ושהרב יברך.

הרב עמד על הרגליים לחץ לי את היד חזק ואמר אבא בריא ואבא צדיק, באותם ימים מור אבי התרומם לגבהים ברמה רוחנית שהרגשתי שהוא ממש מלאך וכבר אין מה לדבר איתו על עניינים של העולם הזה, אז אמרתי לרב בתגובה שאבא קדוש, הרב אמר לי בצורה ברורה והחלטית 'נכון! ואם ישאלו אותי בשמיים זה מה שאני אגיד'...

יצאתי מהרב מבוהל ומהורהר בתמיהה למה הרב הזכיר שמים, אחרי יומיים הבנתי... מור אבי השיב את נשמתו לבורא עולמים בצורה פתאומית, הרב ידע הכל.

בימי השבעה הרב הגיע לנחם והוא ישב איתנו האחים בחדר לחזק אותנו. אמא שלחה אותי עם עט ודף לרב שיכתוב לה מה לכתוב על המצבה, הרב לקח את הדף והעט ותוך כדי שהוא כאילו נרדם בין שורה לשורה, הרב סיים לכתוב והגיש לי את הדף באומרו 'זה מה שאבא שלך רוצה שיהיה כתוב'... קודש קודשים זכותו תגן עלינו.

אבא הרב יורם נפטר כחצי שנה אחרי אבא שלי, בורא עולם לקח לי את שני האבות בשנה אחת, במשפחה אומרים שאבא עלה להכין לרב יורם את הכסא.

בחתונה שלי שהייתה בתוך השנה של אבי, הרב יורם קידש וזו הייתה החתונה האחרונה לפני שנפטר, כשהרב הגיע לאולם הוא כאילו שיחק עם המעלית עלה וירד עצר בקומת המשרדים ואז ירד שוב ואח"כ עלה לקומת הגג עמדנו במעלית כמו לא מבינים אבל לא פוצים פה, הרב יודע מה שהוא עושה ואז הרב אמר 'רבי מאיר הגיע (אבא שלי) אפשר להתחיל ואז לחץ על הכפתור שמוביל לאולם ונכנס לכתוב את הכתובה.

מי שספג הרב יורם בכל שנותיו על האדמה רואה בעין טבעית ושומע באוזניו את הרב יורם מדבר מגרונו של החיד"א הקדוש בנו ממשך דרכו ה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, אשרינו שזכינו להיות מתלמידיו ולא נעזוב לעולם!!!!

מי זה היהודי שבוכה בחוץ

לפני כשתיים עשרה שנה, הייתי בדיוק אחרי לידת בתי, אמי נדבקה בדלקת קרום המוח ולצערנו הייתה במצב מדאיג מאוד, שלחתי את בעלי למורנו הרב יורם כדי שיקבל ממנו ברכה עבור אימי היקרה, בעלי הגיע למורינו הרב באיחור וכבר סגרו את הדלתות מרוב שהתור לרב היה עמוס באנשים והיה כבר בלתי אפשרי להכניס עוד אדם, ולכן בעלי כבר לא יכל להיכנס לרב.

הוא ממש היה מיואש מכך והוא ידע כמה חשובה לי ברכתו של מורינו הרב וכמה המצב של אימי רגיש ביותר, הוא ישב למטה מתחת לבניין של הישיבה של הרב במקום שאף אחד לא יראה אותו ופשוט בכה לעצמו מרוב צער וכאב על כך שלא הצליח להיכנס לרב. לאחר זמן מה העוזר של הרב מגיע אליו ואומר לו הרב שלח אותי לראות מי זה היהודי שבוכה בחוץ...

"אני גוזר"

היה זה לפני כשמונה עשרה שנה, אחרי שהתחתנתי עבר זמן מה בו חיכינו לבשורה טובה אך היא לא הגיע, בצר לנו פניתי למורינו הרב ובקשתי ממנו ברכה שנזכה לפרי בטן, הרב בירך ואמר בעזרת ה' יהיה לך ילדים, עברו עוד כמה חודשים, שוב פניתי לרב ושוב ברך אותי באותה ברכה, וכך עברו להם שלוש שנים של התמודדות וצפייה לא קלה...

בשלב זה פנינו לדוקטור מפורסם על מנת להתחיל טיפולים, הרופא נתן לנו תוכנית טיפולים המתאימה לנו, בתאריך ד' שבט יום הילולת הבבא סאלי זיע"א ימים ספורים לפני שהיה אמור להתחיל הטיפול הראשון פניתי למורינו הרב שיברך אותנו להצלחה.

כשסיפרתי לרב שעוד מעט אנחנו מתחילים תוכנית טיפולים אז הרב אמר לי "אבל אמרתי לך יהיה לך?" אמרתי לרב אנחנו כבר בלחץ שיהיו לנו ילדים ויש גם כבר הרבה לחץ מצד המשפחה.

הרב שמע זאת ושאל אותי: "מה אתה מעדיף שיהיה לך ילדים בצורה טבעית או על ידי טיפולים?" אמרתי לרב בוודאי שאני רוצה בצורה טבעית, הרב שמע את דברי לקח את כל הדפים עם תוכנית הטיפולים שהביא לי הרופא קימט אותם וזרק לפח, ואז אמר לי "אני גוזר שבעזרת ה' החודש הזה אשתך תהיה בהריון ותזכה שיהיה לך בן כדמות דיוקנו של הבבא סאלי" התרגשתי מאוד מדברי הרב ובקשתי מהרב לרשום לי את זה, הרב לקח תמונה של הבבא סאלי ורשם לי זאת עליה. יצאתי מהרב בוכה מהתרגשות התקשרתי מיד לאשתי וסיפרתי לה שהרב לא רק ברך אלא ממש גזר.

ברוך ה' באותו החודש התבשרנו שאשתי בהריון והכל קרה בצורה טבעית לחלוטין, לאחר תשעה חודשים נולד לנו בן צדיק ויקר, ומדברי הרב לא נפל דבר.

מי שמקשיב לרב לא מפסיד

מאז שאני זוכר את עצמי יחד עם מור אבי בכל יום שישי היינו מגיעים לתפילת שחרית בנץ החמה לשיעור ולברכה מהרב וכך גם אחיי, אמא הייתה מצטרפת בחוה"מ להקבלת פני רבו שזו מסורת במשפחה כבר 30 שנה, היום ברוך השם המסורת ממשיכה עם החיד"א ממשיך דרכו.

הסיפור הזה הוא אחד מיני רבים:

לפני 33 שנה הורי הגיעו למורינו הרב יורם אחרי שחיכו שנתיים וחצי לילדים (אני הבכור) ואחרי שהסתובבו אצל כל מיני רבנים ומקובלים וכלום לא עזר, מישהי מסרה לאימי את שמו של הרב יורם, הרב היה מאוד צעיר והורי נסעו לבקש ברכה לילדים. אחרי שהרב שמע את מור אבי הוא הבטיח שלא יעברו חמש שנים מהחתונה ויהיה להם ילד, וכך היה אחרי חמש שנים מרת אימי נפקדה. זכיתי שוהרב יורם היה הסנדק שלי.

כשהייתי נער בן 13 בכיתה ח' באחד מימי חוה"מ היינו בפגישת יחידות אצל הרב וגם אני נכנסתי אל הרב לבד ישבתי עם הרב ובחדר הייתה לרב תמונה ענקית של הרבי מליובאוויטש. בתלמוד תורה שבו למדתי היה מחנך שהשמיע דעות נגד חב"ד ונגד הרבי, לא סיפרתי זאת לאף אחד בעולם, ואז הרב הצביע על הרבי ואמר, האיש הזה הוא קודש קודשים ואם יש בת"ת מחנך שמדבר נגד הנהגתו, לא לקבל ממנו השקפה אלא רק תורה... ידעתי שהרב רואה ויודע הכל ועם זאת נדהמתי להיווכח במו אוזני.

בשנות ה-20 לחיי קיבלתי הצעה לנהל סופר והצעה זו קרצה לי מאוד, שאלתי את הרב האם לקבל אותה, והרב אמר שאני צריך ישיבה עם בחורים, הרב הדגיש את המילה בחורים...

לא שמעתי לדברי הרב ובכל זאת לקחתי את ההצעה, חשבתי שאוכל לסדר לעצמי יום עם עבודה וקביעות עיתים לתורה בצורה יותר רצינית מהישיבה אבל הרב ידע אחרת, בסופו נוצר לי בסופר קשר שתפס לי את הלב, והחיים שלי קיבלו תפנית משמעותית שאני מצר עליה עד עצם היום הזה עשר שנים קדימה, ואני בטוח שאילו שמעתי לעצתו של מורינו הרב היום הייתי במקום אחר לגמרי. שה' יתברך יזכנו לשמוע בעצת הרב ולקיים את דבריו בדיוק מתוך אמונה שאלו דברי אלוקים חיים כפשוטו, גם שלא נראה כך לעין.



מוסדות "בא"



"מעין גנים באר מים היים"
(שה"ש ד', ט"ו)

תש"ס (2000)

שני גני ילדים איכותיים היוו את אבן היסוד למערך מוסדות החינוך שהלך והתפתח עם השנים.

בשנת תש"ס (2000) לאחר עמל וטורח רב הוקמו שני הגנים "קול רינה"- לבנות ו"מפי עוללים"- לבנים.

בתחילה היו גנים אלו במבנה קטן וזמני, הרב שראה את צרכי הילדים הרכים, את החשיבות במקום לימודים נאה, מרווח ובמבנה קבוע החל במסע גיוס תרומות בכדי לאפשר הקמת מבנה קבוע ומרווח שיתן לילדי ישראל את התנאים להתפתחות לימודית ראויה בנינוחות ורחבות דעת.



"תורת חכם מקור היים"
(משלי י"ג, י"ד)

תשנ"ט (1999)



הקהילה הולכת ומתרחבת ב"ה, משפחות רבות מתחברות אל הקודש פנימה, גם משפחות צעירות מצטרפות לקהילת רב פעלים, בעלי תשובה ומתחזקים לצד אברכים שהוגים ועמלים בתורה הקדושה, אז ראה הרב יורם זיע"א את הצורך לדאוג גם לילדי אותן משפחות שחפצות לגדל את ילדיהן על הערכים המיוחדים אותם סופגים במחיצתו של הרב, על אהבת תורה וחסידות, אהבת ישראל אמיתית ופשוטה והערכה של כל יהודי, וכך החל הרב יורם בהקמת מערך מוסדות חינוך שיהווה מקור מים טהורים לאותן נשמות, בבד בבד הוקם גם מערך סיוע לאותן משפחות צעירות שבראשן עומד אברך העמל בתורה.



"מים קרים על נפש עייפה ושמועה טובה מארץ מרחק"
(משלי כ"ה, כ"ה)

תשנ"ט (1985)

הרב יורם זצ"ל מניח את היסודות הראשוניים לממלכה המיוחדת "רב פעלים קול רינה", הכל התחיל במקלט קטן ברחוב בן איש חי 1 בנתיבות, שם מסר הרב יורם מידי יום שיעור יומי למספר בעלי בתים שהיו צמאים לדבר ה'.

אט אט נמשכו עוד מאלה שצמאה נפשם לשמוע דברי תורה וחסידות וזכו לטעום ולהרוות נפשם ממים זכים המרווים את הנשמה עוד ועוד משפחות צעירות התקבצו והחלו לחבור יחד לקהילה קטנה ואיכותית.

ואהבת לרעה כמוה



קול רינה

רב פעלים - ע"ש הבן איש חי

ר מים היים

"ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה" (ישעיה י"ב, ג')

מוסדות חינוך רבים הוקמו במהלך השנים עד היום תחת הנהגתו הקדושה והייחודית של הרב יורם זצ"ל וכעת בהנהגתו של רבנו החיד"א, כל הנחת אבן פינה והקמתו של כל מוסד נעשו בצנעה ובפשטות כפי הנהגתו האצילית של הרב יורם.

לשני הגנים הראשונים הנ"ל הצטרפו בית הספר **בית יעקב לבנות "יבוא ברינה"**, ותלמוד תורה **"בניהו"** לילדי תשב"ר, כמו"כ התפתחה והתעצמה רשת הגנים הענפה וכיום מונה **22 גנים** לבנים ולבנות וכן **גני חינוך מיוחד**.

השנים חלפו וכך גדלו אותם ילדים רכים שהחלו דרכם במוסדותיו של הרב, הילדים שגדלו בחממה ייחודית ומיוחדת זו הפכו לבחורי חמד ואז עלה הצורך להקים גם **ישיבה קטנה**, כך הוקמה הישיבה הקטנה "תפארת בחורים" שהחלה ממבנה קטן והלכה והתרחבה וכיום נמצאת במבנה נאה המותאם לבחורים ונמצא בסמוך לתלמוד תורה "בניהו" ונקראת היום "תפארת הרי"ם" ע"ש הרב יורם מיכאל זיע"א.

גם לבנות שגדלו במוסדות הרב בגני הבנות ובבית הספר "יבוא ברינה" הקים הרב **תיכון הנקרא "שפתי רננות"** שם לצד ערכי קודש ושמירה על צניעותן וקדושתן לומדות הבנות לקראת בגרות מלאה במגמות שונות ויוצאות ממנו בנויות ומוכנות ללימודי המשך.

בנוסף מפעילה העמותה **שני מעונות יום** לפעוטות הממוקמים במקומות מרכזיים בעיר, במבנים נאים ומאובזרים בפיקוח משרד התמ"ת ועם צוות חם ומסור.

כל התפתחות מוסדות החינוך המפוארים הללו התאפשרה אודות לאותם מחזיקי הקודש, שחפצים להיות שותפים בחינוך הטהור של ילדי ישראל הקדושים.





”פוצו מעיינותיך הוצה ברחובות עם השנים התרחבה העיר נתיבות פלגי מים” (משלי ה' ט"ז)
 תשפ"ג (2023)



התרחבות מוסדות העמותה והצטרפות של עוד ועוד ילדים למוסדות החינוך, רשת החינוך המשויכת לעמותת ”באר מים חיים” ראתה בחשיבות הצורך להעניק מענה הולם לצרכים השונים שעלו בקרב הילדים הלומדים ברשת ולכן החליטה בהקמת מערך פרויקטים שונים בתוך מוסדות החינוך אשר יעניקו ביטחון וצמיחה לתלמידים הלומדים ברשת.

בין מענים אלו: תכנית חינוכית ייחודית- תכניות אלו מעניקות העצמה וחזוק לתלמידים בין התכניות מופעלות כיום: גינה טיפולית, פעילות במוזיקה ותנועה, חוגי התעמלות ועוד...

כיום התרחבו והתעצמו מפעלי העמותה בתחומי הסיוע למשפחות בקהילה ומחוצה לה ובהפעלת רשת חינוך ענפה אשר במסגרתה כ-2000 ילדים וילדות המקבלים חינוך טהור המושתת על דרכו הייחודית של הרב יורם זצ"ל אשר דוגלת באהבת ישראל גדולה, בהכלה וקבלה של כל יהודי. חינוך על יסודות של אהבת תורה ובשילוב ערכים מתורת החסידות.

במסגרת הרשת כאמור מעונות יום לפעוטות, גני ילדים, גני שפה, בית ספר לבנות ותלמוד תורה לבנים, בית ספר ייחודי הנותן מענה לילדי החינוך המיוחד, תיכון לבנות וישיבה לבחורים.

פרטי התקשרות קול רינה
08-6381000

 חפשו אותנו בפייסבוק:
 הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
www.facebook.com/haravyoram

 www.abargel.co.il
 אתר קול רינה נתיבות

 054-9151553

 [did.li/HARAV-HABERGEL](https://www.youtube.com/did.li/HARAV-HABERGEL)
 יוטיוב הרב יורם אברג'ל

ההיצע המגוון הוא זה שמאפשר לתת מענה מדויק ומתאים לצרכים השונים עפ"י תכונות הנפש של הילדים.

מענה רגשי- ילדי העיר נתיבות עברו כידוע טלטלות רגשיות רבות בעקבות המצב הבטחוני הרעוע באזור והסלמות שחוו במהלך השנים, כך התפתח הצורך להקים מערך של טיפולים רגשיים מסוגים שונים המופעלים בתוך מוסדות החינוך ומותאמים לצרכי וערכי הקהילה גם מבחינה רוחנית על מנת לסייע לאותם ילדים מתמודדים ולקדם מבחינה רגשית ואישית בכדי לאפשר להם לחוות חוויות של הצלחה ועצמה רגשית תוך הענקת כלים להתמודדות במצבים שונים.

מענה לימודי נוסף- עם השנים עלה הצורך בתוך מוסדות החינוך בהקמת קבוצות לימוד קטנות אישיות, אשר מאפשרות התפתחות לימודית תואמת קצב ורמה ומסייעות להתקדמות לימודית משמעותית עבור אותם ילדים הזקוקים לכן וכן מסייעת לגשר על פערים לימודיים שונים שנוצרו בעקבות תקופת הקורונה וההסלמות

בשנים האחרונות. במסגרת המענה הלימודי הייחודי מועברים שיעורים בקבוצות אישיות וקטנות מותאמות צורך וכן לימוד פרטני ע"י צוות מיומן מקצועי בתחום. ומעבר להתפתחות המשמעותית עבור אותם תלמידים מסייע מענה זה ומקל גם על הורי התלמידים וחוסך להם את

הצורך לפנות לגורמים מחוץ למוסדות החינוך מה שעלול להוות נטל כלכלי נוסף. פעילות העמותה והתפתחותה בתחום החינוך והסיוע מבוססות על תרומות המאפשרות את הרחבת הפעילות, גיוונה, והתאמתה



לאוכלוסיות השונות. התורמים השותפים זוכים לחזק מידי יום אלפי תלמידים ותלמידות ילדי ישראל הלומדים במסגרות החינוך השונות, מחזקים את לימוד התורה של מאות תינוקות של בית רבן ועולם התורה של בחורים הלומדים במסגרת הישיבה הקטנה לבחורים הנתמכת בעיקר ע"י תרומות המגיעות אל העמותה.

תרומות אלו מהוות בסיס וכוח להמשך פעילותה הענפה של העמותה ומאפשרת את המשך התרחבותה והשפעתה הייחודית והמיוחדת. את כל המערך המופלא הזה ממשיך, משמר, מחזק ומנהיג ביד רמה בנו ממשיך דרכו של הרב יורם זצ"ל, הרב חיים יוסף דוד (החיד"א) שליט"א שבהארת הפנים המיוחדת שלו החום והאהבה העצומה שמעניק לכל אחד ואחד מאיר ומשפיע על ילדי ישראל, על אברכי הכוללים, על המשפחות הרבות המשתייכות למערכי הסיוע ועל כל יהודי המגיע לרב לעצה וברכה, והכל מתוך אהבת ישראל, איכפתיות, דאגה לכל יהודי ורוחב לב.

הרב יורם הבטיח:

אני יודע שכולם צריכים הגנה, ואת ההגנה לקחתי עלי...

"כל מי שפעם בחיים חתם לי הוראת קבע, בשביל לחזק את הישיבה הקדושה שהיא מקום להשראת שכינה, תפקידי להגן עליו".

ד"ר יצחק גיטלין
י"מ אר"י