

פרשת שופטים

ברכת הרבי לרב יורם אברג'ל זיע"א

בפרשת השבוע נכתב על מלך ישראל לכתוב ספר תורה מיוחד לעצמו ולנהוג בענוה "למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל" והנה בתחילת דרכו של אדוני אבי מופת הדור רבינו יורם אברג'ל בזיכוי הרבים לפני עשרות רבות בשנים, היה מלמד בישיבה במושב תפרח שבדרום. ולימד שם במסירות נפש של ממש, וזמן רב גם לא הייתה משכורת, ובכל זאת נשאר ללמד אותם את תורת ה' במסירות נפש וענוה ושמחה. ומצד שני בשעות הערב היה מוסר שיעורי תורה לאחינו בית ישראל היקרים שהיו עובדים לפרנסתם במשך היום. וכאשר מור זקני רבי חנניה אברג'ל נסע להקביל פניו של הרבי הקדוש רבי מנחם מנדל שניהורסהן, הלא הוא הרבי מליובאוויטש, ביקש אבא מארי מאביו מור זקנינו רבי חנניה לשאול בעבורו את הרבי מליובאוויטש, האם צריך להשקיע בעיקר במושב תפרח, או שמא בשאר מקומות מאחינו בית ישראל, כי יש ביקוש גדול ורצון עז לשמוע דברי תורה, ותהילות לאל יתברך, נפש העם צמאה לדברי תורה.

והשיב לו הרבי באומרו את הפסוק "למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל", וכשהגיע למילים בקרב ישראל, והוסיף הרבי את המילה "כל", ואמר "בקרב כל ישראל". וראה זה פלא, כעבור שבע שנים שוב אמר הרבי את הפסוק הזה לסבא רבי חנניה עליו השלום על אבא עטרת ראשינו, ושוב אמר את המילים "בקרב כל ישראל". ובאמת כן עשה אבא עטרת ראשינו רבינו יורם אברג'ל, בזיכוי הרבים אמיתי בקרב כל ישראל, באהבה וברוב חיבה, ובמסירות נפש אמיתית וטהורה לכבוד ה' יתברך, ובחר בו ה' יתברך להקים עולה של תורה בכל ארץ ישראל, בשיעורי תורה וזיכוי הרבים, בהחזקת אלפי אברכים בן פורת יוסף בכל רחבי ארץ הקודש, ברשת בתי המדרש "רב פעלים קול רינה" שטרם והקים בסייעתא דשמיא בכל כוחו, להגדיל כבוד שמים. וכן במסירת אלפי וריבבות שיעורי תורה בארץ הקודש, ועוד.

